

## ***Boodschap aan de Karmelfamilie van het Internationale Congres over Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de schepping.***

*Fatima (Portugal), 28 juli 2017*

- 1) Vertegenwoordigers van de Karmelfamilie waren in Fatima (Portugal) bijeen om na te denken over gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping (JPIC). Een internationaal congres met als thema 'de Karmel is solidair met *Laudato Si*: ze hoort zowel de kreet van de aarde als van de armen (cf. *Laudato Si* 49)'.  
De prior generaal beschreef de weg die de Karmel heeft afgelegd sinds Vaticanum II tot nu toe. Onderweg is haar engagement met betrekking tot gerechtigheid en vrede zeer gegroeid. Het is belangrijk ons vorige Karmeldocumenten van vroegere provinciale kapittels te herinneren: zij zijn mijlpalen op deze weg. Het was ook goed te vernemen hoe groot de betrokkenheid binnen de Karmelfamilie is met betrekking tot gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.
- 2) Speciaal het verhaal over de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21) inspireerde ons om na te denken over onze traditie. Het zwijgen van de samenzweerders, wat tot Nabots dood leidde, trof ons en dit zette ons aan tot nadenken over ons eigen zwijgen en onze medeplichtigheid wat betreft de actuele sociale problematiek en de milieuvraagstukken in onze wereld. Op deze manier de tekenen van onze tijd lezen is een wezenlijk element van ons karmelitaans charisma.
- 3) Als we een serie pauselijke uitspraken nagaan, van Paus Paulus VI tot Paus Franciscus, dan merken we op dat het denken van de Kerk zich bewogen heeft van het idee dat we over de aarde heersen (Genesis 1, 28; 2, 15) naar een besef dat we 'bewoners van de tuin van God' zijn (Carm-el-ites). Paus Franciscus maakt dat onderricht tot het zijne in *Laudato Si* en houdt ons een begripvolle en integrale benadering voor van de relatie van de mens met God, de aarde en de anderen. Hierbij legt hij expliciet de link tussen de afbraak van de natuur en het lijden van mensen onder macht van de economie die naar oneindige groei en overconsumptie zoekt.
- 4) De encycliek *Laudato Si* werd door velen heel goed ontvangen, zowel binnen als buiten de Kerk. De vorige Secretaris Generaal van de VN dankte Paus Franciscus, dat hij opkwam voor wereldwijd handelen nu het hard nodig is ons gezamenlijk huis te behoeden. De encycliek maakt deel uit van een koor aan stemmen van veel wereldwijde religieuze tradities. Er is sprake van een groeiende kloof tussen mensen als je kijkt naar de basisbehoeften. Een kwart van de wereldbevolking verbruikt 80% van zijn goederen.
- 5) Paus Franciscus heeft het over een 'integrale ecologie' die elementen verenigt die hebben te maken hebben met geestelijke, ethische, sociale, economische en milieu-zaken. Het is een weg van vooruitgang die ons helpt ons eigen karmelitaans charisma op een nieuwe manier te verstaan: de '*zorg voor ons gemeenschappelijk huis vraagt eenvoudige dagelijkse handelingen die de logica van geweld, exploitatie en egocentriciteit doorbreken*'.

Aangemoedigd door het bijbelse verhaal van Nabot willen we niet stilzwijgend blijven toekijken hoe ons gemeenschappelijk huis wordt vernietigd. We vragen onze Karmelfamilie dringend zich bij ons te aan te sluiten door toewijding aan studie, gebed en het doen van kleine, simpele dingen die zullen bijdragen aan een wezenlijke verandering van onze leefstijl. Het verminderen van onverschilligheid is een van de belangrijkste uitdagingen binnen onze gemeenschappen en gemeenschappen. De zalige Titus Brandsma en ook heel wat andere karmelheiligen herinneren ons eraan: 'we zijn niet geroepen om grote dingen te doen. We zijn geroepen om het gewone te doen op een grootse wijze'.

We vinden de encycliek *Laudato Si* inspirerend voor gebed en studie en we zouden hem graag van harte aanbevelen aan de hele Karmelfamilie. In het licht van wat we hierboven schreven, nodigen we de hele Karmelfamilie uit pleitbezorgers te worden voor verandering en gerechtigheid en de levende God te verkondigen naar het voorbeeld van de profeet Elia.

- 6) Daarom doen we een aanbeveling aan de leiders binnen onze Karmelfamilie – algemene en lokale oversten – om in de lokale communiteiten levenskrachtige JPIC groepen te vormen die hand in hand kunnen werken met de internationale JPIC-commissie. Deze groepen kunnen als speerpunt fungeren om op lokaal niveau in te gaan op het veelvuldig beroep dat op ons wordt gedaan om ons te engageren voor sociale gerechtigheid.